

Prachtig fotoboek van fotograaf Ruben Smit

Nieuwe Horizon voor Nederlandse natuur

“1968: droogvallen Zuidelijke Flevopolder”. Zo staat het in onze geschiedenisboekjes. Maar tussen Almere en Lelystad was er langs de Oostvaardersdijk een laaggelegen strook van zo'n tien bij zes kilometer die niét droogviel. En op die natte maar zeer vruchtbare kleibodem ontwikkelde zich spontaan een moeras dat we nu kennen als de Oostvaardersplassen. Het gebied trok al snel de aandacht van biologen. Dit was dé kans om de natuur te volgen en te zien wat er gebeurt als zij haar gang mag gaan. Nu is er een prachtig boek dat laat zien hoe die natuur gedijt.

De Oostvaardersplassen is het meest omstreden natuurgebied van ons land. De één vindt het een kunstmatig safaripark, omdat de grote grazers als rund, paard en edelhert er door de mens zijn ingebracht. De ander bejubelt juist de wildheid ervan. Elke winter verschijnen in de media wel foto's van zoogdieren die uitgeteerd het loodje leggen. Wie hen als huisdieren of vee beschouwt, zal dat met afgrijzen aanzien. Wie hen als wilde dieren ziet, zal het sterven als een natuurlijk gegeven opvatten. En ook kijken naar hoe de kuddes overleven. Dat doen ze uitstekend, zelfs iets beter dan in de 'echte' wildernis van bijvoorbeeld de Afrikaanse savanne. Naast alle discussie is de Oostvaardersplassen vooral ook een bron van ongelofelijke schoonheid, zoals de foto's van Ruben Smit bewijzen. Soms schuilt die schoonheid in aantallen: tienduizend brandganzen die in de nazomer neerstrijken of kuddes galopperende paarden. Soms gaat het om subtiele details: een kevertje op een bedauwd bloemblad. En er is natuurlijk de pure opwindning van een ontmoeting met de zeearend. Ruben Smit heeft het allemaal vastgelegd.

Ruben Smit verbleef wekenlang in de Oostvaardersplassen. Hij geeft op deze en volgende pagina's commentaar bij zijn beelden.



“Onrust onder de mannetjes edelherten vlak voor de bronst. Als zo'n roedel in beweging komt, voel ik de grond onder mijn voeten trillen.” ►





Koniksparden: "Mijn handen vriezen bijna aan mijn camera vast en ik kan niet meer scherpstellen. Vanuit de lucht zie ik eindeloze sporen van hoefdieren in de sneeuw. Aan het eind van de winter komt het gras onder de sneeuw vandaan. Etenstijd! De koniksparden wagen zich weer op de open vlakte. Wat een prachtige, serene maar rauwe wereld."

Haagwinde: "Een kevertje klimt uit het hart van de bloem van de haagwinde. Kleine, gewone maar zo fraaie details in een groots natuurgebied."

Jonge vosjes: "Vlak voor me lummelen twee vossenwelpen in de voorjaarszon. In een mengeling van schrik, verbazing en nieuwsgierigheid kijken ze me aan. Nergens in Nederland kun je zo mooi en ongestoord vossen zien als in de Oostvaardersplassen. Ook daaruit blijkt het bijzondere karakter van dit natuurgebied." ►



Van € 24,95 voor € 19,95

Het prachtige boek *De Oostvaardersplassen* is een ideaal cadeau in deze decembermaand. Om aan iemand te geven, of gewoon lekker voor uzelf! U kunt nu het boek *De Oostvaardersplassen* bestellen met een aantrekkelijke korting. U betaalt geen € 24,95, maar slechts € 19,95!



De Oostvaardersplassen is een heerlijk kijk- en leesboek om in weg te dromen, om neer te leggen en dan opnieuw op te pakken. Geniet deze donkere dagen van de prachtige fotografie en de informatieve verhalen. En raak geïnspireerd om deze winter – of elk ander seizoen – eropuit te trekken naar de Oostvaardersplassen.

Ga naar de website www.staatsbosbeheer.nl en klik op Winkel. Bestel hier het boek *De Oostvaardersplassen* en vul het formulier in. U betaalt € 19,95 inclusief verzendkosten. U krijgt het boek dan zo snel mogelijk thuisgestuurd.

Titel: *De Oostvaardersplassen*,
voorbij de horizon van het vertrouwde
Auteur: Ruben Smit e.a.
ISBN: 978-90-816300-1-6
Omvang: 168 pagina's
Formaat: 22,5 x 28,5 cm. ■

Boven: “De winterkou valt in. De wetlands raken bevroren. Vanaf het uitkijkpunt aan het Jan van de Bospad kijk ik naar eindeloze V-vluchten kol- en rietganzen die vertrekken naar elders. Het natuurgebied raakt zichtbaar leger.”

Onder: “Combinaties van dieren en de masaliteit, dat maakt de *Oostvaardersplassen* zo bijzonder. Luid mekkerend vliegt een groep brandganzen op. De konikpaarden lijken nauwelijks onder de indruk.”